



RELASIAN
TRAVEL & EVENT

Familjeresa till Japan 16 – 26 juli



Följ med på en spännande familjeresa till Japan som är specialanpassad att passa både barn, ungdomar och vuxna. Vi kastar oss i ett lagom tempo mellan det gamla Japan och den moderna ungdomskulturen. Vi besöker storstaden Tokyo med ungdomskvarteren, fiskmarknaden Tsukiji, mangabutiker, kattcaféer, teknikstadsdelen Akihabara, trendspanar i Shibuya och äter digitalsushi. I den japanska bergsstaden Takayama bor vi i japanska rum, badar i varma källor och sover på futonger på golvet. I Kyoto kommer vi nära det gamla Japan i tempel och helgdomar. Vi besöker även Hiroshima och den heliga ön Miyajima där vi klappar de heliga hjortarna som fyller gatorna. Vi lär oss vika origami, räkna på japanska, spela japanska spel, skriva några japanska skrivtecken och äter en massa spännande varierande japansk och västerländsk mat.
Tillsammans skapar vi minnen för livet!

Dag 1, måndag, 16 juli, 2018

Avresa från Sverige

- 12.45 Samling på Arlanda och incheckning i terminal 2.
- 14.35 Finnairs flyg AY 810 lyfter mot Helsingfors.
- 16.35 Ankomst till Helsingfors (lokal tid)
- 17.15 Fortsatt resa med Finnair AY073 till Tokyo Narita.
Ombord serveras middag med dryck och frukost som ingår.

Dag 2, tisdag, 17 juli, 2018

Ankomst till Tokyo

- 08.55 Efter att förhoppningsvis fått sova några timmar ombord, flugit över Sibiriens midnattssol och flugit in över de japanska Alperna så landar vi förväntansfulla på Naritaflygplatsen utanför Tokyo.

Efter passkontroll och tull tar vår guide och ciceron Peter Wik oss med egen buss in till centrala Tokyo och vårt hotell.

Peter har bott och arbetat i Japan och följt Japan under de senaste 25 åren och varit i Japan många gånger per år sedan dess både privat, med företag på studieresor och med en mängd turistgrupper. Peter är delägare i Relasian Travel & Event som han startade 1997.

Efter ca 70 minuter kommer vi in till vårt hotell, **Hotel East 21** som ligger i närheten av Tokyo Sky Tree som är Japans högsta byggnad med sina 634 meter. Hotellet är av turistklass och har de faciliteter som vi behöver.

<https://www.hotel-east21.co.jp/en/>



Då rummen inte är färdiga så börjar vi med att äta en gemensam lunch i gamla stan Asakusa innan vi checkar in under eftermiddagen. Den japanska maten är så mycket mer än sushi och vi kommer att prova på mycket varierande mat.

Japansk mat består ofta av många olika rätter vilket gör att det är lätt att hitta något man gillar. När vi har måltider på egen hand så finns det ett enormt utbud av mat från världens alla hörn att välja på. Om man har barn och ungdomar som inte riktigt ha kommit på hur spännande det är att prova ny mat så kan de fylla på med pasta, burgare, smörgåsar, pizza etc utan några problem.

Vi checkar in på hotellet och får lite tid att packa upp.

18.30 Samling i lobbyn för att äta en välkomstmiddag i närheten av hotellet. I kväll går vi till en lokal stimmig Izakaya och äter en massa härliga smårätter.

Dag 3, onsdag, 18 juli, 2018

Tokyo

09.00 Idag är det dags att lära känna den dynamiska storstaden Tokyo. Vi har egen buss hela dagen för att vi ska kunna se så mycket som möjligt och spara på de små fötterna. Vi börjar med att åka in till **Kejsarpalatset** för att göra ett kortare stopp där. Här kan man inte gå in utom på nyår och kejsarens födelsedag. Därefter åker vi genom det exklusiva **Ginza** ner till fiskmarknaden **Tsukiji**. Här kommer vi flanera runt en stund för att kolla på fisk och andra matvaror samt knivbutiker där man gjort knivarna på samma sätt i över 200 år. Det är så roligt att bara titta på allt spännande och okänt i dessa gränder.



Till lunch äter vi Monjayaki som är en blandning av pannkaka och pizza som lagas framför oss på bordet i teppanyakiform. Både gott, underhållande och roligt. Efter lunchen så åker vi genom staden och passerar den politiska maktens kärna **Kasumigaseki** med regeringsbyggnaden samt **Geihinkan** som är byggt som en kopia av Buckingham Palace i London. Sen är det dags att besöka den shintoistiska **Meijihelgdomen**. Här får vi lära oss om Tokyos historia och den 16-åriga kejsaren som moderniserade Japan. Detta är också Tokyos gröna lunga mitt i staden. Därefter är det dags att titta på de yngre ungdomarnas Tokyo på

Takeshita Dori –gatan som är alla japanska 14-åringars dröm att få besöka. Vi gör som dem och äter crepes fyllda med frukt, glass och grädde i strut. Vi får naturligtvis tid att titta på allt härligt ungdomsmode och miljontals småprylar som finns att kolla på. Här ligger även Daiso där allt kostar 100 Yen (ca 9 kr) Här ligger även Kiddy Land som är Japans största leksaksaffär!

När vi nöjda åker bussen tillbaka till hotellet så lär vi oss räkna till 10 på japanska och att skriva några japanska tecken.

Kvällen på egen hand.



Dag 4, torsdag, 19 juli, 2018

Tokyo

Frukost på hotellet.

09.30 Idag är det dags att lära känna Tokyo genom att ta sig runt i staden med tunnelbana och ringlinjen Yamanote ovan jord. Något man måste prova! Vi åker efter att rusningstrafiken är över.

Vi tar oss till ungdomsområdet Shibuya för att ha en heldag som japanska ungdomar. Vi börjar med att gå till världens största Mangabutik **Mandarake** med ca 200.000 serier. Har vi tur ser vi några klädda som mangafigurer. Därefter går vi på spelhall och spelar japanska TV spel, slår på trummor, dansar med maskiner och provar kulspelet pachinko.

När det är dags för lunch så går vi på världens första digitala sushibutik och äter sushi som var och en beställer (på engelska) på egen TV skärm. Maten kommer sedan åkande på små brickor på räls på väggen fram till just den som har beställt. Hur kul som helst.

Efter lunch är det dags att kolla in varuhuset 109 där ungdomars modetrender i världen startar idag. Hit kommer H&M med flera och trendsparar och Yohio handlar på herrvaruhuset.

När benen är trötta är det dags att gå på kattcafé för att klappa katter och tar en fika.

Sen blir det lite egen tid innan vi fram emot kvällningen åker tillbaka till hotellet. Vi äter en enkel pasta innan det är dags att gå och lägga sig.



Dag 5, fredag, 20 juli, 2018

Tokyo

Frukost på hotellet.

09.00 Även idag tar vi oss runt med tunnelbana. Idag ska vi besöka motsvarigheten till Skansen. Det är ett fint museum där man har byggt upp miljöer från Tokyos historia från 1600 talet fram till nu. Här ser vi även stadion där man varje höst, vinter och vår har sumobrottningsstävlingar.

Därefter åker vi till teknikstadsdelen **Akihabara**. Här kan man hitta allt man kan tänka sig av det senaste inom teknik! Överväldigande! Någon kanske på egen hand vill prova på att gå på Maid Café. Resten av dagen på egen hand, Tokyo har ju så mycket att erbjuda så man behöver även lite egen tid till egna äventyr.

Dag 6, lördag, 21 juli, 2018

Tokyo - Takayama

Frukost på hotellet.

Idag lämnar vi Tokyo för att åka upp i bergen i närheten av de japanska alperna.

I Japan tar man inte med sig resväskan på tåget utan skickar den på posten, därför gör vi detsamma. Resväskan skickas direkt till Kyoto. Man behöver med andra ord ha med sig en egen övernattningsväska.

Vi tar tunnelbanan till Tokyo station för att därifrån ta det kända snabbtåget Shinkansen till Nagoya för att där byta till ett vanligt tåg upp till den fina staden **Takayama**. Tåget går utmed den vackra **Kisodalen**. På tåget äter vi bentolådor på samma sätt som japanerna gör.

Väl uppe i Takayama checkar vi in på ett härligt ryokan och bor i japanska rum, sover på madrasser på golvet, går klädda i japanska kläder och gör oss rena och njuter i de varma källorna. Här kommer vi riktigt nära Japan. **Honjin Hiranoya Kachoan** ligger mitt i Takayama men även nära skog och tempelområden.

<http://www.honjinhiranoyakachoan.jp/>

Under kvällen äter vi en underbar middag enligt konstens alla regler.



Dag 7, söndag, 22 juli, 2018

Takayama - Kyoto

Japansk frukost på hotellet.

09.00 Vi börjar dagen med att lära känna staden Takayama. På de gamla gatorna i de äldre delarna av staden har många gamla japanska filmer spelats in. Vi besöker även det gamla stadshuset från 1600 talet och lär oss om det gamla samhället med shoguner och samurajer. Innan vi åter tar tåget vidare till Kyoto så får alla tid att köpa med sig lite lunch att ta med på tåget.

Sen eftermiddag kommer vi fram till Japans själ – **Kyoto**. Staden som var huvudstad i kejsardömet Japan mellan 794 och 1868. Här finns över 2200 tempel och helgedomar och är en av de platserna i världen med flest världsarv.

Efter att vi checkat i på **Kyoto Tower Hotel** vid stationen så får föräldrarna 3 timmar för att på egen hand gå ut och äta middag på tu man hand. Peter tar med ungdomarna för att äta hamburgare på en japansk kedja och gå på glasscafé.

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/en/

Dag 8, måndag, 23 juli, 2018

Kyoto

Frukost på hotellet.

09.00 Idag har vi egen buss hela dagen igen. Vi besöker den vackra guldpaviljongen **Kinkakuji**. Det är den som vi ofta ser på reklam för Japan. Vi provar även kakor som bakats på samma sätt i 350 år.

Sedan besöker vi shogunen Tokugawas palats – **Nijo-jo**. Här får vi bland annat uppleva det knarrande försvarssystemet som vi kallar för näktergalsgolven.

Till lunch äter vi nudlar innan vi ska hinna med att gå upp på toppen av berget genom alla de tusentals toriportarna vid helgedomen **Fushimi Inari Taisha**. Alla kanske inte orkar hela vägen men det gör ingenting.

Kvällen på egen hand för att utforska mer av Kyoto eller samla kraft inför morgondagen.



Dag 9, tisdag, 24 juli, 2018

Kyoto- Hiroshima-Kyoto

Frukost på hotellet.

Idag vaknar vi lite tidigare för att ta tåget över dagen till **Hiroshima**. På vägen dit tränar vi på att göra tranor av papper sk. Origami.

Väl framme i Hiroshima tar vi spårvagnen till fredsparken för att lära oss om den dagen när atombomben föll över Hiroshima och kriget tog slut i Japan. Här besöker vi bland annat platsen dit alla japanska skolbarn kommer på skolresa en gång under sin skoltid för att lägga 1000 tranor i Origami de gjort i skolan för fred i världen. Naturligtvis besöker vi även fredsmuseet men lär oss även om att andra världskriget faktiskt är en väldigt stor del av Asiens historia.

Till lunch äter vi Okonomiyaki som är en traditionell rätt från Hiroshima. Sen tar vi en kortare tågresa för att ta båt 10 minuter ut till en av de mest kända helgedomarna i Japan, Itsukushima på ön **Miyajima**. Här finns även fullt med tama hjortar som är gudarnas budbärare. De är så tama att man kan klappa dem!

Tidig kväll åker vi tillbaka till Kyoto med Shinkansentåget.

Dag 10, onsdag, 25 juli, 2018

Stad eller land

Frukost på hotellet.

Idag har vi hela dagen på egen hand. Det finns ju massor att göra. I Kyoto kan man besöka Mangamuseet, ta en promenad i området runt Kyomizudera med alla sina tempel och vackra små butiker, promenera Filosofens väg eller kanske hyra cyklar för att ta sig runt i den platta staden.

Vi har alla våra 7-dagars tågpass så för den som vill göra lite längre utflykter går det ju fint. I Osaka ligger Harry Potter World som en del av Universal Studios. Nara är Japans första huvudstad och slutet av sidenvägen. En kortare utflykt är att besöka Bambuskogen.

19.00 Vi samlas för att äta en gemensam avskedsmiddag.





Frukost på hotellet.

Tåg ut till Osaka Kansai flygplatsen som är en konstgjord ö som ligger ute i Osakabukten. Tåget går från stationen mitt emot hotellet.

Incheckning på flygplatsen.

10.45 Finnairs flyg AY078 avgår mot Helsingfors.

14.55 Ankomst till Helsingfors för byte av flyg.

16.00 Finnairs flyg AY813 avgår mot Stockholm Arlanda.

16.00 Ankomst till Stockholm och ett somrigt Sverige fyllda av nya erfarenheter och minnen för livet som man för alltid bär med sig.

RESFAKTA

PRIS: Totalpris för resan inklusive flyg, boende och program;

Per person i del i dubbelrum (2 sängar):

Vuxen: 32.995 kr

Barn under 12 år: 29.995 kr

Pris för barn som 3e person i trippelrum:

Barn under 12 år: 29.495 kr

Barn/vuxen över 12 år: 30.495 kr

Pris för barn som 4e person i del fyrbäddsrum:

Barn under 12 år: 24.995 kr

Barn/vuxen över 12 år: 26.995 kr

Resalternativ: För den som av olika anledningar vill boka eget flyg så går det utmärkt att göra det. Då beställs resan utan flyg och 8500 kr dras av från priset per person. Man ansvarar då för att antingen möta gruppen första dagen i Asakusa på vår lunchrestaurang, på flygplatsen Narita i Tokyo eller på hotellet. Då vi har ett 7 dagars railpass som går att använda kan man ta tåget ut till Osaka eller tillbaka till Tokyo eller hela vägen till Tokyo Narita för att flyga hem därifrån med tex SAS. Kan ej användas vid ankomst. Hör gärna av er om ni undrar om praktiska detaljer innan ni bokar flyget så allt funkar praktiskt.

I resans pris ingår:

- Del i dubbelrum på bättre turistklass hotell enligt ovan. Med reservation för ev hotelländringar.
- Flyg tor Stockholm-Helsingfors-Tokyo. Osaka-Helsingfors-Stockholm. (flyg kan även bokas från Göteborg och Köpenhamn till Helsingfors mot mindre tillägg)
- Frukost alla dagar
- Måltider enligt program
- Alla besök och entréer enligt program
- Japankännaren Peter Wik som ciceron och guide
- Alla transfers enligt program
- All transport med buss eller taxi enligt program
- 7 dagars railpass i 2a klass för tågresor

Tillkommer:

- Egna måltider och måltidsdryck
- Egna privata kostnader
- Reseförsäkring

Enkelrum:

Enkelrum kan bokas mot tillägg för 2.900:- kr

Betalningsvillkor:

Anmälningsavgift 4000:- per person som mot faktura vid bokning för paketet. Den dras från slutsumman som i sin tur betalas 60 dagar innan avresa. Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning fram till slutbetalningen. Vi tar ej emot betalning med kreditkort.

OBS: Flygskatter kan idag variera lite och kan helt plötsligt ändras och därför så gäller priset ovan som ett riktpreis.

Avbeställningsskydd:

Det finns ju oftast med i hemförsäkringen idag men det kan vara bra att kolla vilket totalbelopp som gäller. Annars rekommenderar jag att ni köper en försäkring innan ni betalar anmälningsavgiften via ert försäkringsbolag.

För att resan skall genomföras krävs minst 25 deltagare.

OBS: Priset ovan är beräknat på en växelkurs för japanska Yen på 100 Yen = 7.30 sek.

Peter Wik
Relasian Travel & Event
Hälsingegatan 14-16
113 23 Stockholm
070-4674246
www.relasian.com
peter@relasian.com