



Argentina & Patagonien med M-magasin

6 - 16 november 2018



Följ med till tangons huvudstad Buenos Aires där vi ska lära oss dansa tango och gå på tango show! Här i tangons födelsestad är den en del av själen hos det argentinska folket! Vi ska också göra en utflykt i Eva Peron fotspår och se hennes grav på den vackra kyrkogården i Recoleta.

I programmet står också en utflykt till Pampas där skickliga gauchos visar upp sina tricks på hästarna. Vi bjuds på barbequelunch, vin och argentisk show!

En höjdpunkt blir resan till Patagonien där vi på nära håll ska uppleva den spektakulära Perito Moreno glaciären! Vi åker på en båtture och ser dessa fantastiska glaciärer som ständigt är i förändring. Argentinas landskap och natur växlar från det

subtropiska klimatet i norr till Anderna i sydväst.

Resan bjuder på fantastiska naturupplevelser som definitivt kommer att förtrolla dig! Vi kommer naturligtvis också att njuta av god mat och dryck, konst, historia samt ett härligt umgänge tillsammans!

Peter Wik guidar oss med säker hand och med på resan är också M-magasinets grundare Amelia Adamo som tar hand om oss!



Dag 1 – tisdag 6 nov:

Sverige – Frankfurt – Buenos Aires

Avresa från respektive flygplats med flygplansbyte i Frankfurt och därefter direktflygning till Buenos Aires i Argentina. Då det är en nattflygning kan vi passa på att vila under resan. Middag och frukost serveras ombord. Vi landar nästföljande morgon.

Dag 2 – onsdag 7 nov:

Buenos Aires

Ankomst till Buenos Aires internationella flygplats där vi möts av vår engelsktalande lokalguide. När alla fått sitt bagage åker vi med buss in till **Buenos Aires** som är huvudstad i republiken Argentina. Den är belägen vid **Río de la Platas** södra strand och har cirka 12 miljoner invånare. Buenos Aires betyder ungefär "Den goda luften" eller "De goda vindarna". Vi åker på en **kortare**

stadsrundtur i de södra delarna av staden och stannar vid **Plaza de Mayo** som är Buenos Aires viktigaste torg. Runt torget finns många av stadens historiska landmärken som det gamla stadshuset **El Cabildo**, presidentpalatset **Casa Rosada** och katedralen **Catedral Metropolitana**. Här ligger också riksbanken och det nya stadshuset. Torget har varit i fokus under hela Argentinas historia och är döpt efter majrevolutionen 1810 som blev startpunkten för självständigheten. Här stod också Eva Peron och pratade till folket. Idag samlas här mödrarna som förlorade sina barn under militärjuntans tid.

Vi fortsätter till den bohemiska stadsdelen **La Boca**, en traditionell arbetarstadsdel vars ursprungliga invånare härstammade från Genua i Italien. La Bocas gamla hamnkvarter kring gatan **El Caminito** är ett av Buenos Aires populäraste och mest fotograferade turistmål. Det var här Evert Taube landsteg 1910. Gatan är berömd för sina färgglada hus och som **tangons födelseplats**. Vi beger oss vidare till **Puerto Madero** distriktet med fashionabla restauranger, kontorshus och exklusiva bostadshus. Det mesta i stadsdelen har uppförts kring gamla, vackert renoverade hamnmagasin. Här äter vi lunch på rustika "steakhouse" Estilo Campo innan vi åker till vårt hotell för att checka in och packa upp. På kvällen träffas vi för att gå och äta en lättare middag tillsammans. Lunch och middag ingår.



Dag 3 – torsdag 8 nov:

Buenos Aires

Idag ska vi åka på sightseeingtur i de norra delarna av Buenos Aires. Vi åker längs **9 de Julio Ave**, världens bredaste boulevard, förbi **Obelisk** till stadsdelen **Palermo** som är stadens gröna lunga med många vackra parker och minnesmonument. Vidare till stadsdelen **Recoleta** med eleganta franskinspirerade villor. Här ligger kanske en av världens vackraste kyrkogårdar, **La Recoleta**, där stadens mest förnäma familjer ligger begravda. Vi tittar runt på den pampiga kyrkogården och besöker **Evita Perons** familjegrav. Vi avslutar turen med lunch tillsammans. På kvällen ska vi lära oss **dansa tango!** Vi lär oss grundstegen i staden där tangon föddes och är en del av själen hos det argentinska folket. Därefter ska vi se en eldig **tangoshow** på **La Ventana**, för att få inspiration och njuta av tangon när den är som bäst. Innan showen äter vi en god middag. Vi utlovar en riktig helkväll i tangos tecken! Bekväm busstransfer t&r. Frukost, lunch och middag ingår.



Dag 4 – fredag 9 nov:

Buenos Aires

Frukost på hotellet varefter vi idag ska besöka **Eva Peron Museum**, en kulturskatt tillägnad hennes liv och arbete. Museet rymmer hundratals tillhörigheter; från hennes böcker och filmer till sin moderiktiga garderob. Eva Peron är en av de viktigaste personerna i Argentinas historia och under utflykten får vi lära oss mer om både landets och huvudstadens politiska bakgrund. Hon vann argentinarnas hjärtan under hennes mans presidentskap och har fortsatt att vara en symbol för Buenos Aires. Vi avslutar turen med lunch tillsammans.

Operaföreställning som tillval. Den som är intresserad kan följa med till **Teatro Colón** för att se en opera. Operahuset rankas som ett av världens främsta och är känt för sin magnifika akustik. Den nuvarande byggnaden i fransk renässansstil invigdes 1908 med Giuseppe Verdis opera Aida. Teatern är en av världens största operor som rymmer 3.542 sittande och 700 stående åskådare. Frukost och lunch ingår.



Dag 5 – lördag 10 nov:

Buenos Aires

Efter en god frukost ska vi bege oss ut på en heldagsutflykt på **den argentinska landsbygden**. Den stora pampasslätten har under århundraden varit hemvist för de argentinska boskapsskötarna "**gauchos**".

Här ute på Pampas jobbade **Evert Taube** med kanalbyggen för över hundra år sedan medan han diktade, sjöng och spelade. Vi kommer självklart alla att stämma in i:

Samborombon, en liten by förutan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten och med pampas bakom sej många hundra gröna mil, dit kom jag ridande en afton i april för jag ville dansa Tango!

Efter allsången kommer vi fram till "**estancian**" som är en stor ranch belägen mitt på den bördiga jordbruksslätten med kor och hästar betandes runtomkring. Vi möts av tidsenligt klädda guachos till häst och blir bjudna på lokala delikatesser i form av argentinsk "**asado**" som består av **läckert grillat kött** och små fyllda halvmåneformade brödpaket som kallas "**empanadas**". Till

detta dricker vi förstås argentinskt vin. Det mörka köttet kommer från Pampas-korna som utgör en betydande del av den argentinska ekonomin. Vi ska också prova det traditionella **argentinska teet Mate** som är en koffeinhaltig och uppiggande dryck framställd av bladen från växten yerba mate.

Vi njuter av traditionell argentinsk musik och dans på estancian där gauchosarna visar upp sina konster på hästarna. Åter med buss till Buenos Aires efter en spännande dag! Frukost och lunch ingår.



Dag 6 – söndag 11 nov:

Buenos Aires – El Calafate

Frukost på hotellet varefter vi ska åka till söndagsnöjet i staden, nämligen den livliga och populära **marknaden i San Telmo**. Den långa gatan Calle Defensa fylls av allt ifrån musikanter, levande statyer och tangodansande par till marknadsstånd med kläder, souvenirer och allt tänkbart mellan himmel och jord! Fynda och njut av stämningen!

Härifrån beger vi oss till flygplatsen för att flyga 280 mil till södra Anderna och **El Calafate** i Patagonien där vi landar på kvällen. Den lilla staden med ca 22.000 invånare grundades på 1920-talet och ligger vackert vid sjön **Lago Argentino**. Under tidigt 1900-tal invandrade många **italienare** vilket märks både på namnen och i matkulturen som är en blandning av italienskt och argentinskt. Morgondagens utflykt till **Perito Moreno glaciären** blir en höjdpunkt på resan!

Tillsammans med de andra glaciärerna i nationalparken utgör de den **största ismassan utanför Grönland och Antarktis**.

Patagonien har en hundraårig historia som vinproducent och erbjuder många ekologiska viner på marknaden då bekämpningsmedel ej behövs i det torra och blåsiga klimatet. Vi gör en **vinprovning** på hotellet innan middagen.

Frukost och middag ingår.



Dag 7 – måndag 12 nov:

El Calafate

Frukost på hotellet för att sedan bege oss ut på en heldagstur till den spektakulära glaciären **Perito Moreno i Los Glaciares National Park**. På vägen dit kan vi se Bahia Redonda (den runda bukten) med sina många intressanta fågelarter. Vår resa går under försommaren och vi prickar därmed den överdådiga blomningen av träd och växter.

Vi når Perito Moreno glaciären som är 250 kvadratkilometer stor och 30 km lång. I mitten når glaciären ett djup på över 300 meter. Glaciärens front mot sjön är 5 kilometer lång och har en genomsnittlig höjd på 60 meter. Glaciären kalvar vid ett smalt sund vilket innebär att den regelbundet formar en naturlig damm som delar upp sjön när den når den motsatta stranden. På grund av det tryck som uppstår på den motsatta, uppdämda sidan av sjön när glaciären möter berget, kollapsar regelbundet glaciärens spets och den naturliga dammen raderas och töms. Glaciären är en av de få i Patagonien och världen som inte minskar i storlek. Den är tillsammans med Los Glaciares nationalpark sedan 1981 med på Unescos världsarvslista. Vi gör en båtture så att vi på nära håll kan beundra detta fantastiska isblåa naturfenomen som är i ständig förändring.

Åter till hotellet och kvällen på egen hand att smälta dagens intryck.

Här finns ett rikt utbud av affärer med **fritids- och sportkläder** i kända och lokala märken till bra priser att shoppa med sig hem av.

Frukost och lunch ingår.



Dag 8 – tisdag 13 nov:

El Calafate

Frukost på hotellet och dags för ännu en spännande heldag då vi ska ut på en båtutur och se fler fantastiska glaciärer. Vi beger oss ca fem mil från El Calafate till hamnen Punta Bandera för att gå ombord på båten. Vi färdas genom North Arm of **Lago Argentino** till **Upsala Canal** med sin spektakulära isbarriär. Härifrån har vi en fantastisk panoramautsikt över **Upsala-glaciären** som fick sitt namn vid en vetenskaplig expedition från Uppsala universitet i början av 1900-talet. Vi färdas vidare genom **Spegazzini-kanalen** till **Seco-glaciären** som är den högsta i nationalparken. De spektakulära isbergen kan beundras både inifrån båten och utifrån på öppet däck. Retur till hamnen i Punta Bandera på eftermiddagen och åter med buss till vårt hotell i El Calafate. Kvällen på egen hand. Peter tipsar gärna om sevärdheter och restauranger. Frukost och picknick lunch ingår.



Dag 9 – onsdag 14 nov:

El Calafate – Buenos Aires

Frukost och förmiddag på egen hand innan vi beger oss till flygplatsen för flyg tillbaka till Buenos Aires där vi landar på kvällen. Incheckning på hotellet och därefter avskedsmiddag tillsammans. Vi avslutar kvällen med att **dansa tango på milonga** där vi guidas genom kvällen med hur man byter danspartner och rör sig på dansgolvet till live orkestern! Frukost och middag ingår.

Dag 10 – torsdag 15 nov:

Buenos Aires - Frankfurt

Njut av en lång och skön frukost på hotellet denna sista dag i **Buenos Aires**. Dagen spenderas på egen hand.

Kanske besöka konstmuseet MALBA som inte ligger långt från hotellet. Eller Museo Histórico Nacional som ligger i Parque Lezama, en pittoresk grön park i San Telmo. Museet är inrymt i en

vacker gammal kolonial herrgård med vackra bågar och täckta gångvägar.
Eller kanske shoppa det sista innan hemfärd eller njuta av en kopp kaffe i solen.
På gångavstånd från hotellet ligger den stora shoppinggallerian Patio Bullrich och på taxiavstånd den kända shoppinggatan Calle Florida. Fynda bland annat skinnkläder och skor. Eller varför inte besöka världens vackraste och coolaste bokhandel El Ateneo som ligger i en ombyggd teaterlokal med kafé på scenen. Argentina har flest bokhandlare per capita! I Buenos Aires finns också en vacker botanisk trädgård som är väl värd ett besök.
På eftermiddagen åker vi till flygplatsen i Buenos Aires för hemfärd via Frankfurt till Sverige. Frukost och flygplansmåltider ingår.

Dag 11 – fredag 16 nov:

Frankfurt - Sverige

Ankomst till Frankfurt runt lunch och vidare resa till Sverige där vi landar på eftermiddagen med underbara minnen i bagaget! Flygplansmåltider ingår.

Hotellen

Buenos Aires: Intersur Recoleta Hotel 4*

7 - 11 november, 4 nätter

www.intersurrecoleta.com.ar/en/

El Calafate: Calafate Parque Hotel 4*

11 - 14 november, 3 nätter

www.calafateparquehotel.com/en/

Buenos Aires: Cyan Americas Towers Hotel 4*

14 – 15 november, 1 natt

www.hotelescyan.com

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant

SEK 41.995

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant

SEK 42.995

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:

- Reguljärflyg med Lufthansa i ekonomiklass Stockholm – Frankfurt - Buenos Aires t&r. För avresa från Göteborg och Köpenhamn vänligen kontakta Relasian.
- Reguljärflyg i ekonomiklass Buenos Aires – El Calafate t&r
- Flygskatter och bränsletillägg (*kan ändras*)
- Flygplansmåltider och flygplatstransfers t&r
- 4 nätter i delat dubbelrum på Intersur Recoleta Hotel 4* i Buenos Aires inkl frukost
- 3 nätter i delat dubbelrum på Calafate Parque Hotel 4* i El Calafate inkl frukost
- 1 natt i delat dubbelrum på Cyan Americas Towers 4* i Buenos Aires inkl frukost
- Alla i programmet nämnda utflykter, aktiviteter, besök och entréer (Opera som tillval)
- 8 frukost, 6 luncher (varav en picknickbox) och 4 middagar exkl dryck
- Lokala guider i Buenos Aires och El Calafate
- Peter Wik som svensk reseledare under hela resan

Ingår ej:

- Enkelrumstillägg
- Dryck till måltiderna
- Avbeställningsskydd och reseförsäkring

SEK 4.995

Resevillkor och övrig information

Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (4/1-18). Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.

Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 5.000 per person erlagts senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura.

Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 5.000 i avbokningskostnad.

Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag.

Relasian Travel & Event har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon **0720-44 15 53**

Relasian Travel & Event, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm

Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com



i samarbete med

