



Följ med Sköna Hem till spännande och exotiska Japan!

Resan börjar i den vackra staden Kyoto, även kallad för Japans själ, där vi besöker den Gyllene paviljongen och Nijo-jo borgen med sina knarrande näktergalsgolv.

Vi promenerar i de mysiga geishakvarteren och fokuserar på japansk design i kvarteren Ninenzaka och Nakonocho.

Naturligtvis ska vi se Japans mest kända symbol, den Gyllene paviljongen, Kinkakuji, som är med på Unescos världsarvslista.

Vi tar snabbtåget shinkansen till Tokyo och går på den berömda fiskmarknaden Tsukiji. Vidare till det exklusiva Omotesando, med byggnader skapade av Japans mest kända arkitekter och designers.

I samurajstaden Kamakura njuter vi av den zenbuddhistiska andan och flanerar omkring i den vackra lilla kuststaden.

Under resan kommer vi att få lära oss att det japanska köket är så mycket mer än sushi.

Professionell svensk reseledning och som vanligt följer en representant från Sköna hem med och tar hand om oss!

Dag 1, måndag 12 november:

Sverige – Helsingfors - Osaka

Incheckning och avresa med reguljärflyg via Helsingfors till Osaka i Japan. Ombord serveras flygplansmåltider.

Dag 2, tisdag 13 november:

Osaka - Kyoto

Ankomst till Osaka internationella flygplats, ritad av den stora arkitekten Renzo Piano. Vår privata transport tar oss direkt till den vackra staden Kyoto – även kallad Japans själ. En resa på cirka 90 minuter. Väl framme i Kyoto äter vi lunch på en lokal restaurang och bekantar oss med den japanska maten. Under resan kommer vi att lära oss att det **japanska köket** är så mycket mer än bara sushi och varje dag kommer vi att prova nya spännande maträtter. Efter lunch gör vi ett besök på **Fushimi Inari Taisha** – en vacker helgedom med rötter tillbaka till 700-talet utsmyckad med 10.000-tals orange toriportar. Dessa har idag blivit bilden av Japan i alla guideböcker. Vi promenerar genom portarna uppför berget. Under eftermiddagen checkar vi in på vårt centralt belägna hotell för en stunds vila efter resan innan vi tar en promenad i de gamla **geishakvarteren Gion och Pontocho** utmed floden innan vi äter en gemensam middag på en lokal restaurang.

Flygplansmåltider, lunch och middag ingår.



Dag 3, onsdag 14 november:

Kyoto

Efter frukost beger vi oss ut på en heldags sightseeing i Kyoto. Vi besöker den **Gyllene paviljongen, Kinkakuji**, som är med på Unescos världsarvslista och som har blivit en symbol för Japan. Här kommer vi att **dricka japanskt grönt te** sittandes på bänkar med röda filter under röda lackparasoller i den vackra bambuträdgården. Vi får även prova på Kyotos mest kända kaka som heter Yatsuhashi och har lagats i över 350 år. I närheten ligger den fantastiskt vackra **stenträdgården Ryoanji** som är 400 år gammal. Vidare besöker vi Kyotos mest kända plats som är **Nijo-jo**. Det är Tokugawafamiliens borg från 1600-talet med sina kända näktergalsgolv som låter så fort man går på dem. De vackra barockbyggnaderna är rikt utsmyckade och omgivna av fina trädgårdar. På eftermiddagen ska vi besöka det mysiga **kvarteret Ninenzaka** med sin fina design och **keramikbutiker** som Kyoto är så känt för. Här kan vi köpa vacker Rakukeramik och traditionellt porslin. Vi avslutar utflykten med en förenklad **teceremoni** med en zenbuddhistisk munk och **mediterar** sedan tillsammans.

Åter till hotellet och kvällen på egen hand att flanera i de mysiga **japanska designbutikerna i området Nakonocho**. Här ligger bland annat trendiga butiken MSPC och Kyoto designhouse samt butiker med antika kimonos i alla prisklasser. Gott om trevliga restauranger finns också här. Frukost och lunch ingår.



Dag 4, torsdag 15 november:

Kyoto – Tokyo

Under förmiddagen promenerar vi tillsammans för att besöka **Nishiki Food Market** som funnits på samma plats i 400 år. Här kan man även införskaffa japanska knivar där samma familj i 14 generationer tillverkat dem på samma plats. Här finns ett jätteutbud av både japanska köksredskap att köpa men även ingredienser som man behöver till japansk matlagning såsom riktig wasabi, machapulver, torkad yuzu, nori, dashi med mera.

Vi går sedan till tågstationen i Kyoto där vi kommer att göra en liten rundtur på den ultramoderna stationen som ritats av den kända arkitekten Hiroshi Hara inför 1200 års jubiléet av Kyoto som stad 1997. Våra resväskor skickar vi med separat transport då det inte finns mycket plats på tåget för väskor. Vi går ombord på det japanska **snabbtåget shinkansen** som tar oss till **Tokyo**. Ombord serveras en härlig japansk **bentolåda till lunch**. Ankomst till världsmetropolen där vi tar tunnelbanan till vårt centralt belägna hotell i den mest dynamiska stadsdelen i Tokyo - Shinjuku. Tid att packa upp innan vi åter samlas för att gå ut och äta en gemensam middag i det vibrerande Tokyo. Frukost, lunch och middag ingår.



Dag 5, fredag 16 november:

Tokyo

Idag ska vi utforska **Tokyo** med dess pulserande liv och ser **Meijihelgedomen**, ett minnesmärke över kejsare Meiji och hans hustru Shoken som är Tokyos viktigaste och mest ärofyllda helgedom. Vidare ser vi **Parlamentet**, **Olympiastadion**, **Kejsarpalatsen** och **Geihinkan - State Guest House** som är byggt med Buckingham Palace som förebild. Vi avslutar turen med lunch i den stora kända **fiskmarknaden Tsukiji** med sina 900 fiskhandlare. Vi besöker den livliga yttre marknaden och lär oss om de olika fiskarna och råvarorna i det japanska köket. Vi bekantar oss också med de olika köksredskap och knivar man använder i det japanska köket. Även här finns möjlighet att handla med sig allt man kan tänkas behöva för att tillaga fisk hem men även tex grönt te och vackert porslin.



På eftermiddagen ska vi åka till de gamla stadsdelarna i Asakusa och besöka Tokyo National Museum. **Asakusa** är mest berömt för Sensoji, ett buddhistiskt tempel tillägnat bodhisattvan Kannon. Stadsdelen ligger i nordöstra hörnet av centrala Tokyo och var i början av 1900-talet Tokyos stora nöjes- och teaterdistrikt. Men efter andra världskrigets brandbombningar av Tokyo har området aldrig riktigt återhämtat sig och Shinjuku har övertagit denna roll. Vi besöker **Tokyo National Museum** i Uenoparken som är Japans största konstmuseum och ett av världens största med över 110.000 objekt. Kvällen på egen hand att utforska Tokyo. Vår guide står naturligtvis till tjänst med kartor och tips på allt man kan göra en kväll i Tokyo. Frukost och lunch ingår.

Dag 6, lördag 17 november:

Tokyo

Under förmiddagen ska vi besöka det exklusiva **modeområdet Omotesando**. Här ser vi kända byggnader och butiker skapade av Japans absolut mest kända arkitekter och designers. Här ligger modehus och byggnader ritade av bland annat de kända japanerna Toyo Ito, Tadao Ando och Kenzo Tange.

Vi stannar för en fika hos den **trendskapande konditorn Dominique Ansel** innan vi får ledig tid att njuta av en lördagseftermiddag på egen hand i Tokyo. Kanske besöka det hippa Harajuku med ungdomsgatan Takeshita Dori eller det hysteriska modeområdet Shibuya där alla trender startar idag och där de nordiska modekedjorna spionerar för att se vad som händer. Förundras över alla ungdomar, många av dem vackert utklädda. Kanske en kaffepaus för att sitta och se på världens idag mest kända övergångsställe. Här finns ett enormt utbud av designaffärer men även varuhusen är ställen där man kan göra fynd och tex köpa underbart japanskt papper, japanska badrockar – yukatas och japansk heminredning. Varuhuset Loft är en upplevelse för den som gillar allt det där japanska som man nästan inte tror finns. Oriental Bazar har allt japanskt hantverk man kan tänka sig och Kiddyland har leksaker man inte hittar hemma.

På kvällen blir det gemensam middag där vi äter modern japansk mat - **kichiri**.

Frukost och middag ingår.



Dag 7, söndag 18 november:

Tokyo – Kamakura - Tokyo

Idag ska vi åka på en heldagsutflykt till **samurajstaden Kamakura** dit vi åker med lokaltåg. Färden till kustorten, där zenbuddhismen startade, tar cirka en timme. I Kamakura ligger många vackra zenbuddhistiska trädgårdar och en uppsjö av tempel och helgedomar. Vi ska besöka templet **Tsurugaoka Hachimangu** med den mest kända sevärdheten **Daibutsu** – en stor Buddha i brons som är över 13 meter hög. I Kamakura ligger också två av Japans äldsta zenkloster. Vi flanerar tillsammans i den mysiga lilla staden som för 800 år sedan var den plats varifrån Japan styrdes under det första shogunatet. Lunch på egen hand på en av de många mysiga små restaurangerna utefter gågatan. Åter med tåget till Tokyo och tid att ta igen sig lite innan kvällens avskedsmiddag som blir en **kejserlig måltid med fokus på design – kaiseikiriyori**.

Frukost och middag ingår.

Dag 8, måndag 19 november:

Tokyo – Helsingfors - Sverige

Dags att ta farväl av Japan för denna gång och vi beger oss till Tokyos internationella flygplats för incheckning och reguljärflyg via Helsingfors till Sverige med ankomst samma dag. Frukost och flygplansmåltider ingår.

Hotellen

New Miyako Hotel, Kyoto 13 - 15 november, 2 nätter

www.miyakohotels.ne.jp

JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku, Tokyo, 15 - 19 november, 4 nätter

www.jrhotelgroup.com



New Miyako Hotel



JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant

SEK 32.495

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant

SEK 33.495

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:

- Reguljärflyg i ekonomiklass med Finnair Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn – Osaka & Tokyo – Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn inkl flygplansmåltider
- Flygskatter och bränsletillägg (*kan ändras*)
- 6 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell enligt ovan
- Alla i programmet nämnda utflykter, aktiviteter, besök och entréer

- 6 frukost, 4 luncher och 4 middagar inkl te som måltidsdryck
- Bagagehantering i Japan
- Svensk reseledare/ciceron

Ingår ej:

- Enkelrumstillägg 6 nätter*: SEK 3.495
**Obs, enkelrummen är mindre än dubbelrummen.*
- Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
- Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Resevillkor och övrig information

Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (22/2-18). Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.

Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 5.000 per person erlagts senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura.

Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 5.000 i avbokningskostnad.

Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg.

Se över ditt försäkringskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag.

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon **0720-44 15 53**

Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm

Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com



i samarbete med

sköna hem

