

ALLT OM TRÄDGÅRD

Exotiska Marrakech

2 - 7 november 2019



Favorit i repris - följ med till exotiska Marrakech!

De rosa sagostaden vid foten av bergskedjan Höga Atlas kommer att lägga beslag på alla dina sinnen med dofter, färger och smaker! Upplev det **myllrande folklivet, vindlande gränderna och fantastiska trädgårdarna!** I soukerna säljs vackra tyger, mattor, keramik, väskor, skor, kryddor och mycket mer. **Torget Djemaa el Fna** är stadens pulserande hjärta med torghandlare, eldslukare och ormtjusare. I den gamla **medinan** ligger traditionella riader ombyggda till hotell med lummiga och svala innergårdar med fontäner och svalka.

En höjdpunkt på resan blir besöket i modedesignern Yves Saint Laurents trädgård **Jardin Majorelle**. Vi ska också lära oss mer om dadelodling i **Palmeriet** och besöka kaktusplantagen **Cactus Thiemann**. Sista dagen beger vi oss ut på landsbygden till den bördiga **Ourika dalen** och njuter av de gröna Atlasbergen. På plats i Marocko träffar vi svenska Marrakech-Maria som tillsammans med vår trädgårdsguide visar oss stadsnära och lantliga trädgårdar och odlingar.

Programmet:

Dag 1, lördag 2 november:

Stockholm - Marrakech

Samling på Arlanda för incheckning och avresa med Austrian Airlines via Wien till Marrakech där vi landar kl 14.00. Ombord finns lättare förtäring och dryck till försäljning. Vid ankomst till Marrakech möts vi av **Marrakech-Maria** som följer med bussen till vårt fina boende på en riad som ligger djupt in i medinan, så djupt att inga bilar når hit och vi får hjälp av "karossas" med handskjutsade kärror som transporterar våra resväskor. En riad är ett traditionellt marockanskt hus som är byggt kring en frodig och sval innergård. Vi bor i flera separata byggnader som ligger nära varandra. Standarden är lika på alla rum. Vi borstar av oss resdammet, packar upp och gör oss i ordning för kvällens välkomstmiddag där Maria kommer att berätta om livet i Marrakech och om programmet under de kommande dagarna. Vi får också en liten snabbkurs i shopping och prutning. Maria har bott i Marrakech och arbetat som guide i Marocko sedan 1999. Med på resan finns också Susanne Malmsten som bor i Marrakech sedan 40 år. *(3-rättersmiddag inkl vatten och kaffe/te ingår)*



Dag 2, söndag 3 november:

Marrakech

Efter frukost möter Maria upp för en promenad i **Marrakech gamla stadsdelar** – medinan och den gigantiska souken (basaren). Insup atmosfären med härligt doftande kryddor och marockanskt hantverk som läder, koppar, mattor och lyktor. Vi får bland annat se **Bahia-palatset** med sin fantastiska arkitektur från slutet av 1800-talet. Väggar, golv och tak är klädda i mosaik och de anslutande trädgårdarna är anlagda med fontäner, fruktträd, cypresser och jasmin. Maria visar några "hemliga" adresser, bland annat en internationellt känd **inredningsbutik** och en riad från 1700-talet som idag är galleri. Vi får se hantverkare inom järnsmidesskrået och läderskrået arbeta med uråldrig teknik i sina små verkstäder. Efter en gemensam lunch besöker vi den vackra trädgården **Le Jardin Secret**. För planteringarna står den engelske **trädgårdsdesignern Tom Stuart-Smith** och trädgården består av två delar. Den ena är tänkt att efterlikna Edens lustgård, med växter från hela världen, medan den andra är uppbyggd kring typisk islamsk geometri. Här finns också ett restaurerat bevattningssystem. Resten av eftermiddagen på egen hand. Besök gärna de vackra saadiska gravarna från 1500-talet eller Marrakechs största moské. Marrakech Museum är också väl värt ett besök.

Vid solnedgången promenerar vi till gycklartorget **Djeema el Fna**, stadens nerv fyllt av bodar med hantverk, väldoftande matställen, ormtjusare och gycklare. Middag tillsammans för de som vill!
(Frukost och lunch inkl ½ flaska vatten, kaffe/te ingår)



Dag 3, måndag 4 november:

Marrakech

Efter frukost ska vi ut på en heldagsutflykt och börjar på **Cactus Thiemann** – Afrikas första plantskola som drivs av en kvinna och hennes två döttrar. Här har man över 40 års erfarenhet av kaktusar och ett 150-tal arter av suckulenter. Därefter är det dags för en av resans absoluta höjdpunkter, nämligen **trädgården Jardin Majorelle**. Den vackra och frodiga trädgården anlades på 1920-talet av den franske konstnären Jacques Majorelle. Huset köptes sedan av modedesignern Yves Saint Laurent som blev hans hem och där hans aska också sprits. Väggarna är målade i en speciell vacker koboltblå färg som håller samman trädgården där vi bland annat hittar bambu, palmer, pistage-, oliv- och fikonsträd liksom eukalyptus, hibiskus och agave. Porlande små kanaler och

fontäner ger svalka och lugn. Strax utanför trädgården ligger en **designbutik med 70 av Marockos bästa designers** samlade. Vi besöker även **Yves Saint Laurent muséet** som ligger i anslutning. Lunch på egen hand. Vi fortsätter till **Palmeriet**, en dadelodling anlagd på 1000-talet. Dadlar har varit viktiga för ekonomin och var basföda under de långa vandringarna längs karavanlederna mellan handelsstäderna. Dadlarna skördas på hösten och torkar på sin "ruska" varefter man äter dem efterhand som de mognar. Vi kommer också att se det tusenåriga bevattningssystemet. Åter med bussen och resten av eftermiddagen och kvällen på egen hand. Strosa i medinan och njut av folklivet och botanisera bland det rika utbudet av bodar och stånd. Marockansk mat har blivit trendig och här är absolut bästa stället att prova sig fram bland de smarriga rätterna. *(Frukost ingår)*



Dag 4, tisdag 5 november:

Vi njuter av en god frukost varefter vi ska ut och **färdas i en pampig hästdroska** och se oss omkring i de vackra gröna **Hivernage kvarteren** som ligger precis utanför stadsmuren och medinan. Här byggde fransmännen sina vintervillor i början av 1900-talet (därav namnet "Hivernage" från hiver=vinter). Idag har de flesta villorna byggts om till restauranger eller rivits och gett plats till hotell. Kvarteren är än idag eleganta och mycket gröna med stora träd, vilket är ovanligt i den ökenregion som Marrakech befinner sig i. Det är utan tvekan den bästa delen av Marrakech för en hästdrosketur. Turen avslutas vid Djemaa el Fna torget. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna strövtåg. Passa på att handla med dig marockanskt konsthantverk och njut av "Tusen och en natt" känslan i medinan. *(Frukost ingår)*



Dag 5, onsdag 6 november:

Marrakech – Ourika - Marrakech

Frukost på vår riad varefter vi ska ut på landsbygden till den bördiga floddalen Ourika vid foten av Höga Atlas. Vi börjar med ett besök i den **österrikiske konstnären Andrew Hellers fantasifulle konstträdgård Anima**. Därefter fortsätter vi till ett litet paradiset mitt bland olivlundarna. Här har en dam från Schweiz anlagt en **exotisk fruktträdgård** och en **saffransodling**. Vi får en guddad tur bland växterna och lär oss mer om saffran och örter. Lunchen serveras ute i trädgården. Efter lunch fortsätter färden djupare in i **Ourika dalen**. Den som vill kan vandra den sista biten vilket tar ca 2 timmar där vägen går genom olivodlingar och en

liten berberby. Det är en vacker promenad där vi får lära oss mer om odlingarna vi ser efter vägen. Vi får också se hur man utvinnet salt.

Framme vid **riaden Bab Ourika** får vi en visning av den **ekologiska köksträdgården** och njuter av den fantastiska utsikten över Atlasbergen! På kvällen äter vi en god avskedsmiddag tillsammans på Bab Ourika. Åter till Marrakech för en god natts sömn.

(Frukost, lunch och middag inkl ½ vatten, kaffe/te ingår)



Dag 6, torsdag 7 november:

Marrakech - Stockholm

Frukost på riaden och förmiddagen fri för egna aktiviteter och lunch. Passa exempelvis på att besöka parken som omger den 77 meter höga **Koutoubia** moskén. Här finns trimmade rosbuskar, symmetriska gångvägar och porlande fontäner.

Dags att ta farväl av Marocko för denna gång. Fulla av nya intryck och inspiration beger vi oss till flygplatsen och vårt flyg med Lufthansa till Stockholm/Arlanda med mellanlandning i Frankfurt.

(Frukost på hotellet ingår)

Flyget

Flyg i ekonomiklass med **Austrian & Lufthansa** enligt följande:

Lördag 2 nov	Stockholm/Arlanda – Wien	06.50 – 09.05	OS 318
Lördag 2 nov	Wien – Marrakech	09.50 – 14.00	OS 899
Torsdag 7 nov	Marrakech – Frankfurt	16.15 – 20.05	LH1333
Torsdag 7 nov	Frankfurt – Stockholm/Arlanda	21.30 – 23.40	LH 808

Riad Karmela

Derb El Feranne - Azbetz, Medina, 40008 Marrakech, Marocko

Tel +212 (0) 524 38 79 37, www.riadkarmela.com

Belägen i hjärtat av medinan, nära souken och några minuters promenad från torget Djemaa el Fna. På riaden finns restaurang som serverar marockanska rätter och daglig frukost. Alla måltider kan avnjutas på den stora takterrassen. På riaden finns hamam, bastu och massage. Alla 19 rum är utrustade med bad/dusch, wc, luftkonditionering, värme, hårtork, värdeskåp och gratis wifi.



Pris per person i delat dubbelrum, prenumeranter

SEK 18.595

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumeranter

SEK 19.595

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:

- Flyg i ekonomiklass med Austrian Airlines Stockholm-Wien-Marrakech & med Lufthansa Marrakech – Frankfurt - Stockholm exkl flygplansmåltider. För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian
- Klimatkompensation för alla ovan flygningar
- Flygskatter och bränsletillägg (*kan ändras*)
- 5 nätter i delat dubbelrum på Riad Karmela inkl frukost
- Alla i programmet nämnda utflykter inkl entréer och lokalguider
- 5 frukost, 2 luncher inkl ½ flaska vatten & kaffe/te och 2 middagar inkl ½ flaska vatten & kaffe/te ingår
- Svensktalande guide i Marrakech
- Fransktalande trädgårdsguide i Marrakech (som översätts till svenska)

Ingår ej:

- Enkelrumstillägg 5 nätter SEK 3.395
- Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
- Dricks
- Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Resevillkor och övrig information

Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (15/2-19). Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.

Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura.

Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad.

Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag.

Relasian Travel & Event har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon **0720-44 15 53**

Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com

