



Israel & Palestina

5 – 10 november 2019



Följ med på en magisk resa till Israel och Palestina där vi får uppleva historia, olika religioner och fängslande natur.

Vi besöker kända historiska platser som födelsekyrkan i Betlehem, klagomuren i Jerusalem och Kung Herodes ökenfästning Masada. Vi kommer också att se historiska platser som Olivberget, Via Dolorosa och ta ett dopp i Döda Havet där man flyter som en kork. Resan blir en djupdykning i en spännande men brokig historia. Det "Heliga landet" bjuder på vackra ökenlandskap, fantastiska vyer, mustiga dofter och gästvänliga människor. Vi äter traditionell mat, umgås och har det gott! Bekvämt direktflyg med Norwegian där vi landar i Tel Aviv redan efter ca 4,5 timme. Med oss under hela resan har vi ciceron och reseledare Michael Netterstad.



Dag 1, tisdag 5 november

Stockholm – Tel Aviv

Incheckning och avresa med Norwegians direktflyg till Tel Aviv och Ben Gurion flygplats där vi landar på kvällen. Vi möter vår engelsktalande lokalguide och beger oss ut i "staden som aldrig sover". Kuststaden **Tel Aviv** är en av Mellanösterns mest dynamiska städer, med ett rikt nöjesliv, en underbar sandstrand mitt i staden och utmärkt shopping. Det är Israels största stad med tre miljoner invånare. En mångkulturell ung stad så när som den historiska hamnstaden Jaffa som fanns redan innan Israel grundades. Jaffa är 4.000 år gammalt och ligger vackert utmed det blå Medelhavet med utsikt över Tel Aviv. Just hit beger vi oss för att äta kvällens middag som består av smarriga mezzes, arabiska tapas. Efter middagen åker vi till vårt hotell för incheckning och en god natts sömn. Middag ingår.

Dag 2, onsdag 6 november

Tel Aviv - Jeriko

Frukost på hotellet och utcheckning varefter vi går ut på en gemensam promenad längs stranden och njuter av havet. Därefter blir det en kortare sightseeingtur i Tel Aviv för att se bla The White City som är känt för sina vita byggnader, uppförda av israeliska arkitekter på 20- och 30-talet. Vi avslutar turen med en gemensam lunch på en trevlig restaurang varefter vi beger oss till världens äldsta stad **Jeriko**. Färden dit tar cirka en timme och väl framme checkar vi in på vårt hotell och får lite tid att vila innan kvällens gemensamma middag i Jeriko. Frukost, lunch och middag ingår.



Dag 3, torsdag 7 november

Jeriko – Jerusalem - Betlehem

Frukost på hotellet och utcheckning varefter vi ska till Jerusalem på en heldagsutflykt med lunch tillsammans under dagen. Vi besöker **Tempelberget** som är stadens största sevärdhet. Det var här Abraham nästan offrade Isak. Vi besöker muslimernas viktigaste helgedom **Klippskén** med sin gyllene kupol. Bredvid ligger **Al Aksa moskén** med sin silverglänsande kupol. Vidare till **Klagomuren**, eller den **Västra muren**, som är judendomens allra heligaste plats. Här sörjer judiska pilgrimer och stoppar in bönelappar i springorna.

Vidare ska vi åka till **Yad Vashem** som är det officiella minnesmärket över offren från Förintelsen. I samspel med naturen utanför staden har arkitekten Moshe Safdie uppfört en byggnad som en rak linje med 10 rum på sidorna. Här finns personliga dokument från över 2.500 personer samlade och ca 23.000 personer finns omtalade, inklusive Oskar Schindler. En mycket respektfull och vacker plats som är omvälvande men intressant att besöka. Lunch på Yad Vashem varefter vi ska besöka **Israel Museum** som ligger på en kulle nära Knesset. Museet är den största kulturella institutionen i Israel och rankas som ett av de ledande konst- och arkeologimuseerna i världen. Museets totala area är nästan 50 000 kvadratmeter. Museet har en fantastisk samling av konstskatter som donerats av främst judar från hela världen. Här finns allt från grekiska statyer till modern konst men det som kanske är den främsta sevärdheten är **Dödahavsrollarna** som härstammar från det första århundradet före vår tideräknings början. De låg gömda i grottor vid Döda havet i nästan 2000 år. Skrifterna ger oss en unik inblick i den judiska, religiösa och politiska historien strax före kristendomens framväxt.

På vägen till Betlehem åker vi förbi **Parlamentet (Knesset)** som är Israels lagstiftande församling med 120 ledamöter, valda för en mandatperiod på fyra år. Parlamentet stiftar lagar och övervakar regeringen. Knesset genomgår renovering och går dessvärre ej att besöka.

Vi passerar gränsen mellan Israel och Palestina och checkar in på **Manger Square Hotel**, mitt i Betlehem där vi ska bo tre nätter. Hotellet ligger mitt i staden vid torget och Födelsekyrkan som vi ska besöka lördag morgon.

Kvällen middag på hotellet består av en traditionell palestinsk maträtt, "upp-och-ner" kyckling. Frukost, lunch och middag ingår.



Dag 4, fredag 8 november

Masada – Döda Havet

Frukost på hotellet.

Idag ska vi åka på heldagsutflykt till **stenfästningen Masada** och Döda Havet. Fästningen ligger på en klippa 441 möh och år 74 eKr var detta platsen för en tragisk händelse i den israeliska historien. Herodes lät här uppföra ett mäktigt palats och försvars-anläggning på klippan. Trots romersk belägring av Jerusalem förblev Masada i judiska händer under en lång tid. Efter hand gick det dock inte att stå emot romarna som anföll med en armé på mer än 15 000 soldater. De judiska zeloterna begick då massjälvmord för att undgå att bli romerska slavar. Masada är idag en symbol för Israels försvarsvilja.

Vår färd går vidare till den unika sjön **Döda Havet** som ligger 400 meter under havsnivån. Vi tar ett dopp i det extremt salta vattnet (30% består av salt). Sjön är helt utan liv med undantag av några organismer. Leran på botten är mineralrik så passa på att smörja in kroppen med den hälsosamma leran! Åter till hotellet sen eftermiddag.

Kvällens middag blir **falafel** som är oerhört populärt i Mellanöstern. Falafel består av friterade bollar gjorda på kikärter, tahini (sesampasta) och färsk persilja eller koriander.

Frukost, lunch och middag ingår.



Dag 5, lördag 9 november

Jerusalem

Frukost på hotellet varefter vi ska gå och se **Födelsekyrkan** i Betlehem. Kyrkan är uppdelad i tre delar – den grekisk ortodoxa, latinsk katolska och den armeniska. Den byggdes på order av kejsaren år 326 eKr på den plats man tror Jesus är född. Kejsaren Justinianus byggde sedan om kyrkan år 530 eKr och korsfarare skulle senare dekorera den. Många av kyrkans bysantinska golvmosaiker finns fortfarande kvar att beskåda.

Vi åker därefter med bussen till Jerusalem för att nedanför Tempelberget gå den historiska promenaden längs **Via Dolorosa**, den väg där Jesus tvingades släpa sitt kors för mer än 2000 år sedan. Under vägen stannar vi till på det Österrikiska hospicet för att njuta av en **kaffe och apfelstrudel**.

Vidare till de kristnas viktigaste kyrka **Uppståndelsekyrkan** där Jesus enligt historien korsfästes och begravdes. Kyrkan har rivits och byggts upp många gånger genom historien och kyrkan som står där idag byggdes på 1100-talet av korsriddarna.

Efter en gemensam lunch tillsammans åker vi till **Olivberget** och beundrar den fantastiska utsikten över stenstaden Jerusalem med Klippmoskéns kända guld kupol. Åter till Betlehem och vårt hotell. Kvällens avskedsmiddag blir på den högt belägna tältrestaurangen i Beit Sahour. Frukost, lunch, fika och middag ingår.



Dag 6, söndag 10 november

Betlehem – Tel Aviv – Stockholm

Frukost på hotellet. Vi lämnar Betlehem för att åka till Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv för vår hemresa. Full av nya insikter landar vi i Sverige på kvällen. Frukost ingår.

Hotellen

Port & Blue Hotel 3* (5-6 nov, 1 natt)

1 Tsidon Street, Tel Aviv

www.portandblue.com

Al-Biara Resort 3* (6-7 nov, 1 natt)

Almaghtas Street, Jeriko

www.al-baiara-resort.business.site

Manger Square Hotel 3* (7-10 nov, 3 nätter)

Manger Street, Betlehem

www.mangersquarehotel.com

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant

SEK 20.995

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant

SEK 21.995

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:

- Flyg i ekonomiklass med Norwegian Stockholm – Tel Aviv t&r. För andra avreseorter, vänligen kontakta Relasian.
- Flygskatter, bränsletillägg och klimatkompenserade flygresor
- 5 nätter i delat dubbelrum inkl frukost på hotell specificerade ovan
- Alla i programmet nämnda flygplatstransfers, utflykter, aktiviteter, besök och entréer
- 5 frukost, 4 luncher och 5 middagar exkl dryck
- Michael Netterstad som svensk reseledare/ciceron

Ingår ej:

- Enkelrumstillägg 5 nätter SEK 2.795
- Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
- Avbeställningsskydd, reseförsäkring och dricks till lokalguide och busschaufför USD 40 per resenär som reseledaren samlar in första dagen

Resevillkor och övrig information

Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (25/3-19). Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.

Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura.

Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Se över ditt försäkringskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag.

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon **0720-44 15 53**

Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm

Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com