



Körsbärsblomsresa till Japan 30 mars-11 april 2022

Följ med oss till Japan när Japan är som vackrast. Tillsammans med japanerna firar vi in våren med picnic under körsbärsträden en så kallad Hanami. Vår resa börjar med några dagar i storstaden Tokyo för att sedan besöka den japanska landsbygden i Takayama och Shirakawago. Efter ett besök i vackra Kanazawa fortsätter vår resa söderut för att besöka samurajborgen i Himeji samt Hiroshima. Resan avslutas i Japans kulturella hjärta – Kyoto. Utöver alla fantastiska platser vi besöker kommer vi att njuta av den japanska maten, lära oss om hur japanerna lever idag, besöka en mängd tempel och underbara trädgårdar, åka snabbtåget Shinkansen och ta del av den japanska kulturen. En natt bor vi också på ett japanskt värdshus där vi bor i japanska rum, äter en kejsarlig måltid och njuter av bad i varma källor. Vår guide Peter Wik hjälper oss att göra en djupdykning i den japanska kulturen i ett land han regelbundet besökt i över 30 års tid.

Dag 1, onsdag 30 mars 2022

avresa Sverige till Tokyo

- 15.05 Avresa från Arlanda med Finnair AY810 till Helsingfors.
- 17.05 Ankomst till Helsingfors flygplats för byte av plan. 1 timmes flygresa.
- 17.45 Avresa till Tokyo Narita med Finnair AY073. Flygtid ca 9 timmar. Ombord serveras middag och frukost innan vi landar i Japan.

10.00 Ankomst till Tokyo.

Efter att vi passerat passkontroll, fått våra väskor och passerat genom tullen väntar vår guide och japanspecialist Peter Wik för att möta upp hela gruppen. I egen chartrad buss tar vi oss sedan in till centrala Tokyo. Resan tar ca 1 timme och 15 minuter.

Vi börjar med att besöka de gamla delarna av staden i Asakusa. Här ser vi det kända templet Sensoji och får flanera utmed gågatan Nakamise där de små affärerna säljer allt från nybakta kakor till souvenirer och kuriosa innan det är dags att äta en härlig lunch bestående av tempura. Vår guide Peter Wik har jobbat med mat i Japan så denna resa kommer även att bli en kulinarisk sådan.

Under eftermiddagen åker vi sedan vidare genom Tokyo innan vi kommer till Tokyos mest dynamiska kvarter – Shinjuku. Här checkar vi in på 4*JR Kyushu Blossom Hotel. Hotellet har japansk stil och ligger i närheten av den stora stationen i Shinjuku. Här finns mängder av restauranger och barer, varuhus och mysiga boutiques samt den stora parken Shinjuku Gyoen där över 1000 körsbärsträd av olika sorter blommar den här tiden av året.

Tid att borsta av sig resdammet och komma tillrätta.

<https://www.jrk-hotels.co.jp/Shinjuku/en/>

18.30 Samling i lobby för middag.

Vi tar en kortare promenad i kvarteret innan vi äter middag på en härlig Izakaya som är känd för sina krabbrätter. Här serveras olika härliga japanska smårätter av japansk krabba i livlig miljö. Kanske någon vill prova på det japanska risvinet sake.

Efter middagen tar vi en promenad genom det neonupplysta Shinjuku och den som vill stannar i Golden Gai där 200 barer finns kvar i små gamla träbyggnader sen efterkrigstiden. Efter vår första dag i Japan sover sedan alla gott.



Frukost på hotellet. Här serveras en härlig stor frukostbuffé med både västerländska och japanska rätter.

09.00

Idag är det dags att lära känna Tokyo. I privat buss guidar Peter oss till de kända platserna men visar oss även platser som inte så många turister hittar eller lägger märke till. Vi lär oss om allt från japans historia till hur folk lever idag i denna megastad.

Vi börjar med att besöka Meijihelgdomen i den vackra Meijiparken. Här vilar kejsare Meiji som var den kejsare som öppnade upp Japan för omvärlden 1865 efter att Japan hade varit stängt i 265 år. Han såg till att modernisera Japan och var den första kejsaren att bo i Tokyo efter att kejsarmakten och familjen flyttat från Kyoto där de styrts under närmare 1000 år. I den shintoistiska helgedomen vilar han och hans hustru Shokens själar omgärdat av en planterad skog med mer än 100,000 träd av 365 olika sorter. Alla träden var gåvor från sörjande japaner.

Vidare åker vi förbi det nybyggda Olympi området för att sedan åka utmed Tokyos paradgata Omotesando innan vi ser japanska statens gästbostad Geihinkan som är ett monument över den så kallade japanska Meijirestaurationen under slutet av 1800-talet då influenserna från väst var mycket starka.

Vår tur tar oss sedan vidare förbi regeringsbyggnaden, hovrätten och kejsarpalatset där vi gör ett kortare stopp. Därefter åker vi genom det exklusiva shoppingområdet Ginza, förbi Kabukiteatern innan vi stannar för lunch på fiskmarknaden Tsukiji. Här äter vi så klart pinfärsk sushi.



Innan vi åker vidare får alla tid att flanera runt i den gamla fiskmarknaden bland fiskhandlare, knivaffärer, matstånd, keramikbutiker och mängder av sushirestauranger.

Senare under eftermiddagen besöker vi stadsdelen Shibuya. Här finns kanske världens mest kända övergångsställe där flera tusen ungdomar kan gå över på samma gång samtidigt som neonskyltarna blinkar och den senaste musiken ljuder från högtalare över torget. Efter att Peter berättat om platsen så får vi egen tid att ta en kopp välbehövt kaffe och bara njuta av folklivet på denna dynamiska plats. Senare åker de som vill med bussen tillbaka till hotellet och de som vill kan stanna kvar i området för att sedan ta tunnelbanan 3 stationer åter till Shinjuku.

Kvällen på egen hand efter att ha fått kartor och tips på restauranger av Peter.

Frukost på hotellet

09.00

Idag ska vi prova på Tokyos fantastiska lokala transportmedel. Vi börjar med att promenera till den stora stationen och lär oss hur systemet fungerar. Sen tar vi tåget till västra Tokyo över Sumidafloden till station Ryogoku. Här ligger den stora Sumobrottarstadion och de flesta sumostall där brottarna bor och tränar. Stationen är fint dekorerad efter kända sumobrottare. Här besöker vi ett av Tokyos finaste museum – Edo Tokyo Museum. Vi lär oss hur Tokyo har utvecklats som stad under de senaste 400 åren. Peter guidar oss genom utställningen som påminner om vårt Skansen fast inomhus.

Gemensam lunch där vi går på restaurang som specialiserat sig på chanko-nabe som är den mat som sumobrottarna äter efter morgonens långa träningspass.



Efter lunch åker vi tillbaka till Shinjuku och besöker matvaruavdelningen på en av Japans mest kända varuhus. Detta är ett paradiset för matälskare och här köper alla med sig sin egen picnic som vi sedan tar med oss ut i parken Shinjuku Gyoen.

När körsbärsträden blommar under våren så tar sig japanerna ut i parker, trädgårdar utmed floder där det finns körsbärsträd för att fira att våren kommit. Det kallas för att fira Hanami och det är precis det vi också ska göra. Under något av de 1000 körsbärsträden i Shinjuku Gyoen så sätter vi oss ner, äter vår picknick, dricker lite sake, njuter av blommorna och det härliga folklivet. Vad kan vara mer japanskt än detta?

Kvällen på egen hand.

Frukost på hotellet.

Dag på egen hand att utforska Tokyo. Det är söndag och i Japan betyder det att allt är öppet. Det finns ju oändligt med saker att göra i denna stad men det är också skönt att ha en dag till att bara njuta av Tokyo och flanera omkring. Peter hjälper så klart till med tips och idéer.

Frukost på hotellet.

08.00

Idag är det dags att lämna Tokyo och resa vidare i landet. Vi tar bara med oss en övernattningsväska för 2 nätter och skickar våra stora väskor på "posten" till vårt hotell i Hiroshima. Leverans från dörr till dörr. I egen buss tar vi oss ut mot kusten och den gamla samurajstaden Kamakura. Under resan dit lär vi oss om det japanska språket och de japanska skrivtecknen.



Mellan 1185–1333 styrdes Japan från staden Kamakura i det som kallas för det första shogunatet. År 1192 utropade sig Minamoto Yoritomo här till Shogun även kallat generalissimo och styrde landet med järnhand med hjälp av sina samurajer. Här blomstrade smideskonsten av både samurajsvärd som exporterades till Kina och bronsstatyer av Buddha. Vi börjar med att besöka helgedomen Tsurugaoka Hachimangu tillägnad krigsguden Hachiman. Därefter besöker vi det som Kamakura är mest känt för – den stora Buddhan. Denna Buddha i brons är hela 13 meter hög och har stått här i över 800 år och har stått emot både tsunamis och jordbävningar.

Efter vår förmiddag i Kamakura åker vi vidare till tågstationen i Yokohama för att därifrån åka med de japanska snabbtågen Shinkansen mot Nagoya och vidare upp i bergen med lokaltåg utmed Kisofloden upp till den gamla staden Takayama. Under resan äter vi precis som japanerna en bentolåda som levereras till oss på stationen i Shin-Yokohama.

Takayama är en av japans mest välbevarade gamla bergstäder och här checkar vi in på det kända ryokanet Hoshokaku för att göra en störtdykning in i den japanska kulturen. Vi bor i japanska rum, får låna japanska kläder att ha på oss under vistelsen, sover på sköna futonger på tatamimattorna, badar i de varma källorna och njuter av en kejsarlig 10-rätters så kallad kaisekimåltid där maten serveras på det vackraste av japanskt porslin. Vi får även prova det kända japanska köttet Hida gyu av wagyuoxar som regionen är så känd för. Vårdshuset ligger så att man efter middagen kan ta sig en promenad i den lilla staden eller insupa tystnaden i templet i närheten.

<https://www.hoshokaku.co.jp/english/>

Innan frukost finns ännu en möjlighet till bad i de varma källorna. Japansk frukost serverat enligt konstens alla regler och även det på vackert japanskt porslin.

Dags att utforska Takayama. Vi börjar med ett besök på den fina morgonmarknaden innan vi besöker stadens gamla stadshus – Takayama Jinya. Det användes under närmare 300 år fram till 1969 och är idag det enda bevarade i Japan. Därefter går vi till ett av sakehusen där vi får en liten provning av denna japanska dryck. Sen är det dags att utforska den lilla staden på egen hand och äta lunch innan vi samlas igen vid värdshuset för att resa vidare.



Efter ca 1 timme kommer vi fram till den lilla byn Shirakawago som så ofta avbildas när man gör reklam för Japan. Idag är byn skyddad under japansk k-märkning och byn med dess speciella hus är på Unescos världsarvslista. Här går vi av vår buss från utsiktsplatsen över byn och promenerar sedan ner för att besöka ett av de välbevarade husen. Byn får väldigt mycket turister men har ändå en känsla av en nästan sovande by. Tack vare turismen lever bygden upp och man bevarar dessa byar med dess mycket vackra och historiska viktiga hus.

Vi reser vidare genom de Japansk Alperna ner mot kusten och den fina staden Kanazawa. Denna stad bombades ej under kriget och det gör att den är så fint bevarad idag. Här finns några små samurajkvarter och geishakvarter kvar. Staden är rik och det syns på utbudet av shopping.

Vi checkar in på 4* ANA Crown Plaza Kanazawa som är centralt beläget vid stationen. I området finns en mängd restauranger och möjligheter till shopping.

Kvällen på egen hand.

Frukost på hotellet.

08.00

Vi börjar dagen med att besöka en av japans absolut vackraste trädgårdar – Kenrokuen. Det är idag en så kallad strolling garden men när den anlades för närmare 400 år sedan så skulle den fungera både som en statussymbol samt en källa för vatten om Maedaklanens borg i närheten skulle börja brinna. Kenrokuen betyder trädgården med de 6 egenskaperna och är ett mästerverk i hur en japansk trädgård ska anläggas. I det lilla samurajkvarteret ligger det vackra lilla samurajhuset Nomura House med sin fantastiska trädgård och de vackra teceremonirummen. Här kan den som vill prova det japanska téet och vi ser även några riktigt fina samurajsvärd. Allt i den vackraste av japansk gammal arkitektur.



Kamakura är känt för att tillverka bladguld och innan lunch hinner vi med att besöka den producent som gjorde guldet till den senaste renoveringen av Guldpaviljongen i Kyoto som vi ska besöka senare under resan.

Innan vi tar tåget vidare så äter var och en lunch på egen hand på någon av de otaliga restaurangerna vid stationen. Vi reser med expresståget mot staden Osaka där vi byter till snabbtåget Shinkansen igen utmed kusten ned mot Hiroshima.

Framme i Hiroshima checkar vi in på 4* Hotel Granvia Hiroshima. Här får vi våra resväskor som vi skickade från Tokyo.

<https://www.hgh.co.jp/english/>

19.00

Gemensam västerländsk middag på hotellet.

Frukost på hotellet.

09.00

Med vår privata buss tar vi oss ner till Fredsparken. Det var här som bomben över Hiroshima föll tidigt på morgonen den 6e augusti 1945. Man siktade på T-bron som går över 2 av Hiroshimas floder men exploderade 600 meter därifrån 680 meter över staden. Idag finns endast en byggnad från den tiden bevarad och det är den kända siluetten av byggnaden som då var ett handelshus men idag kallas för A-Bomb Dome. T-bron är uppbyggd igen men detta område som tidigare var Hiroshimas stads kärna är idag en minnespark. Här besöker vi minnesmonumentet över den lilla flickan Sadako, facklan som ska lysa tills vi inte har kärnvapen kvar på jorden, minnesplatsen över de döda och naturligtvis själva Fredsmuséet.



Efter en omtumlande förmiddag åker vi vidare ut mot ön Miyajima. Båtturen ut dit tar bara 10 minuter men från höger sida av båten får vi en fin första vy av den kända toriporten. Ön är en helig ö sen 1000 år tillbaka och här strövar de heliga hjortarna fritt och hoppas på att få något gott att äta av alla turister. Ute på ön äter vi en gemensam lunch. Hiroshima är känt för sina ostron så det är klart att vi får prova på dessa här som en av maträtterna. Efter lunchen besöker vi helgedomen Itsukushima som är byggt på vattnet. Här finns även en vacker No-teater och platsen i sig ses som en av de vackraste i Japan. Lite tid för shopping hinner vi med innan vi åker tillbaka till vårt hotell i Hiroshima.

Kvällen på egen hand.

De som vill samlas i lobbyn och följer med Peter för att äta en gemensam enklare middag. Hiroshima är känd för sin lokala maträtt Okonomiyaki. Den kom till efter kriget när husmödrarna behövde vara kreativa för att mätta familjen. Idag har den utvecklats och alla som besöker Hiroshima vill prova denna rätt. Den serveras fortfarande bara på väldigt lokala restauranger och gatustånd.

Frukost på egen hand.

Återigen skickar vi våra väskor men denna gång med egen lastbil. Vi tar bara med oss det vi behöver för dagen och får väskorna i kväll när vi kommer till hotellet i Kyoto.

Med Shinkansentåget lämnar vi Hiroshima och efter ca 40 minuter är vi framme i staden Himeji. Här ligger en av japans mest imponerande borgar – Himejiborgen eller som den också kallas ” Den vita hägerns borg” som stod färdig 1618. Det är en imponerade försvarsfästning och när man besöker platsen kan man förstå hur svårintagna dessa borgar var. Man var mest rädd för blixtnedslag och det är brand som förstört de flesta borgar. Himejiborgen har varit kuliss till ett flertal filmer som Shogun och Ran.



Lunch på egen hand innan vi reser vidare till Kyoto.

Sen eftermiddag checkar vi in på 4* Hotel Rihga Royal på promenadvstånd från stationen. Här får vi våra resväskor och övrigt bagage igen.

<https://www.rihga.co.jp/kyoto>

18.30

Gemensam middag i Kyotos gamla stadskärna Pontocho med promenad i geishakvarteret Gion. Åter till hotellet på egen hand. Kyoto är känt för sin fina japanska whisky så någon är säkert sugen på att prova en av stadens alla whiskybarer. En av de absolut bästa ligger i ett helt vanligt hyreshus.

Frukost på hotellet.

09.00

Så är det dags att lära känna Kyoto som var Japans huvudstad i över 1000 år. När man 794 e.kr flyttade huvudstaden från Nara till Kyoto kopierade man Kinas då främsta stad Changan (dagens Xian) men sina raka avenyer och kvarter. Staden lades där det fanns god Feng Shui med berg på 3 sidor och en öppen slätt söderut. Idag är Kyoto den stad i världen med flest platser på Unescos Världsarvslista och den stad med flest restauranger med stjärnor i Guide Michelin per capita i världen.

Vi börjar vår tur med att besöka Nijo palatset som var Tokugawaklanens residens i staden Kyoto. Jo, kejsaren som bodde i Kyoto sågs som en gud men det var Shogunen som bestämde till år 1868 när shogunatet föll och kejsaren åter fick makten i landet. Här går vi över de kända näktergalsgolven, beundrar konsten och insuper atmosfären i detta mäktiga palats.



Därefter åker vi till Norra Kyoto för att besöka Guld paviljongen som är den byggnad vi ser framför oss när vi tänker på Kyoto. Guldets speglas i dammen framför paviljongen med sina tallar klippta som bonsaier. Här besöker vi även stenträdgården Ryoanji med sina 15 stenar i det vackert krattade gruset. Byggnaden är sedan år 1450 ett tempel men innan dess var det en privat aristokratvilla.

Efter vår gemensamma lunch besöker vi ännu en av Kyotos världsarv. Sanjusangendo med sina 1001 Buddhor i mänsklig storlek är en av de mest spektakulära tempel man kan besöka. Kanske för att man inte får fotografera inne i byggnaden och den sällan omnämns gör att den inte är så besökt av de stora turistgrupperna. Därefter besöker vi Fushimi Inari Taisha med sina tusentals toriportar som leder upp till toppen av berget. Idag är detta en av de mest populära platserna att besöka i Kyoto och ja det är magiskt vackert.

Åter till hotellet sen eftermiddag och kvällen på egen hand.

Frukost på hotellet.

Dag på egen hand för att njuta en sista dag i härliga Japan. Det finns mängder av saker att se och göra i staden och Peter delar gärna med sig av tips. Kanske vill ni hyra en cykel en dag och ta er fram på de små bakgatorna, ta en promenad utmed filosofens väg, flanera i de mysiga kvarteren Ninensaka, shoppa i de japanska designaffärerna bakom den 400 år gamla matgatan Nishiki.



18.30 Dags för avskedsmiddag i en restaurang som tidigare var en privatbostad för en prins. Vi kommer att njuta av sashimi och det bästa av japanskt kött i maträtten Shabu-Shabu. Kyoto är ju känt för sin geishakultur och i kväll kommer vi att få träffa en av de absolut högst uppsatta kvinnorna i Japan en sk Taiju. Peter känner henne och hon kommer underhålla oss under middagen och med sig kommer hon att ha några små lärlingar som från tidig ålder lär sig denna konstform. En fin sista kväll i Japan utlovas.

Dag 13, måndag 11 april**Hemresa**

Frukost på hotellet

07.15 Utcheckning från hotellet och transfer till Osakas internationella flygplats Kansai. Denna flygplats var när den invigdes 1994 världens första flygplats att byggas på en konstgjord ö i havet. Byggnaden är ett mästerverk i ingenjörskonst och ritades av italienaren Renzo Piano.

10.45 Finnairs flyg AY078 lyfter mot Helsingfors. Lunch och lättare lunch serveras.

14.40 Efter ca 10 timmar ankomst till Helsingfors för byte av flyg.

15.55 Avresa med Finnair AY813 till Stockholm.

15.55 Ankomst till Stockholm Arlanda.

Körsbärsblomsresa till Japan 30 mars-11 april 2022

RESFAKTA:

Pris per person i del i dubbelrum: ca 49 900 sek

I resans pris ingår:

- Del i dubbelrum på 4* hotell
- Flyg i ekonomiklass Stockholm-Tokyo samt Osaka Kansai-Stockholm med Finnair
- Alla flygskatter
- Klimatkompenserat flyg
- Frukost alla dagar
- 6 luncher
- 5 middagar
- Alla tågresor enligt program i 2:a klass.
- Alla besök och entréer enligt program
- Peter Wik som ciceron och guide
- Alla transfers i privat buss enligt program
- Alla rundturer i privat buss enligt program
- Dricks till chaufförer
- Alla lokala skatter

Enkelrum: ca 6 900 sek

Tillkommer:

- Egna måltider och måltidsdryck
- Reseförsäkring

Flyg:

Vill ni flyga från en annan avreseort än Stockholm hjälper vi er med detta. Likaså om ni vill uppgradera till Economy Comfort eller Business Class.

Betalningsvillkor:

Anmälningavgift: 6 000: - per person som betalas mot faktura vid bokning är återbetalningsbar vid avbokning fram till 15 december 2021

Anmälningavgiften dras från slutsumman som i sin tur betalas 45 dagar innan avresa. Anmälningavgift återbetalas ej vid avbokning mellan 16 december 2021 och fram till slutbetalningen. Vid avbokning efter 45 dagar innan avresa gäller 100% betalning. Vi tar ej emot betalning med kreditkort. **Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder från resor till Japan, så återbetalas erlagt belopp till fullo.**

Resans pris är beräknat på minst 25 gäster. Vi reserverar oss även för prisändringar som vi ej kan råda över.

Priset ovan är beräknat på en växelkurs för Japanska Yen enligt växelkurs 25 maj 2021.

Avbeställningskydd:

Idag finns avbeställningskydd oftast med i hemförsäkringen men det kan vara bra att kolla vilket totalbelopp som gäller. Om inte hela beloppet täcks rekommenderar vi att ni köper en försäkring innan ni betalar anmälningsavgiften via ert försäkringsbolag. Vi rekommenderar Gouda försäkring.

Relasian Travel & Event följer paketreselagen och har fullt ställda garantier hos Kammarkollegiet. OBS. Vi reserverar oss för programändringar utanför vår kontroll

Ciceron Peter Wik

Relasian Travel & Event grundades 1994 och har sedan dess skapat och genomfört resor till framför allt Asien. Vi är specialister på Japan, Kina, Hong Kong, Vietnam, Kambodja och Sydkorea och har lokal kännedom få andra besitter. Vår grundare, Peter Wik, utbildad i hotell management i Schweiz arbetade och bodde under flera år i Japan och Kina. Han arbetade som restaurangchef på hotell i både Japan, Kina och Hong Kong. Förutom sitt genuina intresse för mat är Peter intresserad av konst, kultur och hur människor lever i andra länder. Han konverserar på japanska och har besökt Japan ett flertal gånger varje år under de 30 år han arbetat i regionen. Peter har ett utbrett nätverk och stor lokal kännedom om de platser vi besöker.

