

Brasilien & Peru 4–16 oktober 2025

Dag 1, Lördag 4 oktober 2025

Stockholm – Rio de Janeiro

Tidig morgon avresa med KLM via Amsterdam mot Rio där vi landar under kvällen. Vår guide och ciceron Peter Wik, som även lett våra resor till Japan möter oss på flygplatsen för att ta oss till vårt centralt belägna hotell utmed Copacabanas 4 km långa sandstrand. Efter incheckning serveras där en smörgås och något att dricka innan det är dags att sträcka ut sig på sängen för en god natts sömn.

Dag 2, Söndag 5 oktober

Rio de Janeiro

Då jetlagen gör oss morgonpigga börjar vi dagen med en skön promenad utmed strandpromenaden på Copacabana innan frukost och kanske ett morgondopp i poolen.

Vi fortsätter därefter dagen med att besöka Rios finansiella centrum med sin både fantastiska modernistiska arkitektur och den klassiska europeiska. Vi besöker sambastadion där varje år i februari Rios karneval hålls, den spektakulära katedralen och ett antal spännande byggnader i centrum samt en av Niemeyers byggnader. Niemeyer som är den stora modernisten i brasiliansk arkitektur och som skulle bli inspiration till 60-talets byggnader i Sverige.



Vi avnjuter en god lunch tillsammans innan vi i öppna jeepar kör upp genom den tropiska regnskogen Tijuca upp till Kristusstatyn – Corcovado. Statyn är byggd av cement från svenska Limhamn och vissa delar är byggda av Skånska Cement. Vyn över staden härifrån är magisk! Därefter åker vi genom regnskogen och njuter av den täta vackra grönskan för att sedan ta oss ner mot stränderna och åka på Olympic Highway utmed havet åter till hotellet.

Sen eftermiddag på egen hand. Tid för att njuta av hotellets pool innan solen går ner. Gemensam middag i närheten av hotellet och de som önskar kan sedan följa med Peter och kanske ta några sambasteg på en sambaklubb i kvarteret Lapa.

Dag 3, Måndag 6 oktober

Brasilia

Fri förmiddag för att kunna njuta av några timmar vid poolen eller på stranden innan utcheckning. Lunch på egen hand.

Tidig eftermiddag är det dags att åka till den kända Sockertoppen. Det var här som James Bond åkte på linbanans tak upp till toppen i filmen Moonraker. Vi åker tryggt inne i linbanan upp till Urca och Sockertoppen. Här har vi en underbar utsikt över Rios hamninlopp in i Guanabara Bay som de första portugiserna som kom hit trodde var en flod och därför döpte staden till Rio de Janeiro. Vi ser upp mot Kristusstatyn på Corcovadotoppen som reser sig i regnskogen och ut över stränderna i Botafogo, Ipanema och Copacabana. Därefter gör vi ett besök på MAM – Museo do arte Moderno do Rio de Janeiro för att ta del av Brasiliens konstscen.

17.55 flyger vi vidare från Rio de Janeiros flygplats till huvudstaden Brasilia där vi landar 19.40

Här möter vår lokala guide oss för transfer till vårt centralt belägna hotell för incheckning. Tillsammans äter vi en gemensam måltid på hotellet efter en lång och händelserik dag.

Dag 4, Tisdag 7 oktober

Brasilia

Idag är det dags att lära känna den imponerande staden Brasilia. Hela dagen är tillägnad för stadens arkitektur och design. 1891 beslutade man att flytta huvudstaden från Rio de Janeiro men det är först 1957 under president Kubitscheck som Lucio Costa vinner den utlysta stadsplaneringstävlingen och byggandet kan börja. Costas stadsplan liknar ett flygplan sett uppifrån. Regeringsbyggnaden är längst fram i cockpit och alla stadens offentliga områden följer ett fastställt speciellt mönster. Lucio Costa står för stadsplaneringen och Oscar Niemeyer för uppdraget att rita stadens offentliga byggnader.



Under dagens tur ser vi regeringsbyggnaderna, katedralen och de administrativa byggnaderna i staden. Alla dessa fantastiska byggnader är ritade av Oscar Niemeyer och räknas till några av 1900-talets viktigaste arkitektoniska byggnader. Kontrasterna mellan modernismens former och fönstrens ljusinsläpp skapar fantastiska arkitektoniska former och miljöer. Gemensam lunch.

Under eftermiddagen besöker vi de bostadsområden som ligger inom stadsplanens ena flygplansvingar. Här är varje område byggt med upphöjda hus för att ljus och luft ska flöda fritt. Inom varje område har vi skola, kyrka och affärer. Dessa områden kallas för "superquadras" och kom att bli stilbildande för våra moderna bostadsområden både i Sverige och övriga världen.

Brasilia är idag en mycket större stad än vad Lucio Costa hade planerat och kunnat tänka sig, men folk reser från hela världen för att få uppleva detta otroliga projekt där allt började med ett enda spadtag och idag har 3 miljoner invånare. Kvällen på egen hand.

Idag är det dags att lämna Brasilien för att resa vidare över Amazonas och Anderna till Perus huvudstad Lima vid Stilla Havskusten. 09.00 flyger vi vidare och vi landar 11.55. Tidsskillnaden är 3 timmar.

Efter att vi fått vårt bagage och gått igenom tullen börjar vi med besök på ett av Perus vackraste museer – Museo Larco. Det är en imponerande privat samling över Perus olika civilisationer innan Inkariket och en tid in på den koloniala tiden under spanjorerna. Här äter vi en gemensam lunch bland grönskan och bougainvillean innan vi får privat guidning av detta museums enorma skatter. Här får vi också lära oss om de civilisationer som fanns i Peru och denna del av världen innan Inkariket skulle införliva dessa riken och civilisationer i ett rike som sträckte sig från Bogota i dagens Colombia till Santiago de Chile. Här ser vi keramik, fantastiska textilier och naturligtvis dessa fantastiska konsthantverk i silver och guld.

Därefter checkar in på vårt centralt belägna hotell i stadsdelen Miraflores vid Stilla Havskusten. Under kvällen äter vi en gemensam middag för att prova på det peruanska köket.

Dag 6, Torsdag 9 oktober**Lima**

Idag är det dags att lära känna den stora staden Lima. Vi börjar med att besöka det gamla koloniala Lima med dess speciella gula fasader, stadens katedral där Francisco Pizarro ligger begravd, samt stadens gamla kloster. Vi kommer även att besöka den privata bostaden Casa Alliaga som inte är öppen för allmänheten. Familjen Alliagas hem har funnits sen conquistadoren Alliaga kom med Francisco Pizarro för att erövra Peru. Hans ättlingar bor fortfarande i byggnaden.

Få vet om att långt innan Inkariket fanns en civilisation på den plats där Lima ligger idag. De byggde fantastiska pyramider i adobetegel som är gjorda av saltorkat lera och halm. På restaurangen Huaca Pucllana som ligger med utsikt över dessa ruiner av pyramider intar vi vår lunch.

Under eftermiddagen är det dags att ta del av den moderna konstscenen i Peru genom ett besök på Lima Museum De Arte Contemporary. Vi kommer även att försöka få till ett samtal med en av dagens unga framstående moderna textilkonstnärer.

Nu kan det vara dags med något sött så vi besöker parken Kennedy för att prova Marys Piccarones (bakverk) som hon blev så känd för genom Netflix-serien om streetfood i Sydamerika.



Kvällen på egen hand. Någon vill säkert boka bord i god tid innan resan för att prova någon av Limas alla stjärnrestauranger som inte går att boka för grupper. Det finns många inom promenadavstånd från hotellet. Vissa av de mest kända behöver man förhandsboka innan man reser men för andra tipsar Peter gärna på plats.

Dag 7, Fredag 10 oktober

Lima- Heliga Dalen

Under förmiddagen flyger vi vidare upp i Anderna och till det tidigare Inkarikets huvudstad Cusco. Vi landar på 3400 meters höjd över havet och för att underlätta höjdskillnaden så åker vi direkt ner till Heliga Dalens grönska. Resan dit går genom det vackra Andinska Högländet omringat av Andernas bergstoppar innan vi kommer ner i dalgången för Urubambafloden som ger näring till alla odlingar. Här odlas majs, choclo, alla olika sorters grönsaker, quinoa med mera. Allt blir en skarp kontrast mot det andinska landskapets karghet.

Under eftermiddagen checkar vi in på vårt vackra hotell La Casona de Jucay som är en gammal kolonial finka som ligger vackert i dalen mellan de mäktiga Anderna omkring oss. Här har vi tid att bara sitta ner i grönskan och njuta av omgivningarna, kanske med en drink i handen innan vi äter vi en god gemensam middag på hotellet.

Under kvällen packar vi en övernattningsväska med det vi ska ha med oss på resan (ett dygn) till Machu Picchu under morgondagen.



Dag 8, Lördag 11 oktober

Heliga Dalen – Ollantaytambo – Aguascalientes

Under förmiddagen checkar vi ut från hotellet för att påbörja vår resa ner mot Machu Picchu. Vi tar med oss en övernattningsväska och vår stora väska skickar vi till vårt hotell i Cusco med privat transport.

Vi åker genom Heliga Dalen en halvtimme innan vi är framme i Inkastaden Ollantaytambo. Staden är den enda i Peru som har kvar samma stadsplanering som under Inkatiden. Här besöker vi ett gammalt privathus från den tiden, tempelfortet med dess imponerande stenarbeten. En försmak av vad vi ska se på Machu Picchu. Vi besöker även lilla intima Museo Arte Popular för att lära oss mer om lokalt hantverk här uppe i bergen.

Innan vi går på tåget mot Machu Picchu äter vi en gemensam lunch i Ollantaytambo.



Under en och en halvtimme reser vi sedan ner utmed floden Urubamba vars vatten kommer att rinna ut i Amazonfloden innan det till slut rinner ut i Atlanten.

Väl framme i hotellstaden Aguascalientes checkar vi in på vårt ekologiska Hotel El Mapi. Innan middagen tar vi en skål med den peruanska drinken Pisco Sour och tänker på att nu är vårt besök till Machu Picchu nära.

Dag 9, Söndag 12 oktober

Machu Picchu – Cusco



Tidig morgon tar vi buss upp på berget och för att besöka stenstaden Machu Picchu – en plats som inte lämnar något oberörd. Här upp på bergets topp byggde Inkakungen Pachacutec sin stad som skulle vara en plats både för att vara nära gudarna, och för att utveckla nya odlingsmetoder av majs, coca och quinoa. När man idag besöker Machu Picchu måste man gå i mindre gruppen och det finns olika rutter. En av dem är gjord för de som har lite svårare att gå så att alla ska kunna göra ett besök på Machu Picchu. Utsikten är häpnadsväckande och alla förundras över hur man kunde bygga en stad på denna plats.

Efter några timmars guidad tur i smågrupper får vi på bästa sätt lära känna denna magiska plats. Därefter åker vi bussarna ner till Aguascalientes igen där vi äter en fin sen lunch på restaurang Inkaterra.

Efter lite egen tid för shopping eller att utforska den lilla staden så sätter vi oss under eftermiddagen på tåget tillbaka till Ollantaytambo för att där ta vår buss till Cusco. Väl i Cusco checkar vi in på Hotel Xima i närheten av gamla stan.

Efter en minnesvärd men lång dag äter vi något lättare på hotellets restaurang innan vi ramlar i säng.

Dag 10, Måndag 13 oktober

Cusco

Cusco var ju huvudstad i Inkariket som på tidigt 1500-tal nådde från Bogota i dagens Colombia ned till Santiago de Chile. Ovanför staden låg den rituella platsen och borgen Sacsayhuaman som är dagens första besök. Om vi tyckt att vi sett fantastiskt arbete i sten så tar detta priset. Därefter besöker vi klostret Coricancha som spanjorerna byggde över Sol- och Måntemplet som var den viktigaste platsen för folket i Inkariket. På grund av en jordbävning på mitten av 1900-talet så kom denna skatt fram igen. Därefter ser vi den imponerande koloniala katedralen. Här i katedralen kan vi se mängder av vackert 1600-tals måleri som kom att kallas just Cusquenamåleri som utfördes av lokalbefolkning under spanska konstnärers mästars handledning.

Lunch och resten av dagen på egen hand att njuta av denna vackra stad. Här vill man verkligen ha egen tid för att hinna insupa atmosfären. Bara sitta på någon av de koloniala balkongerna på torget och dricka kaffe, titta i de vackra små butikerna med konsthantverk, silver och textilier – ja hinna landa lite helt enkelt. För de som vill, så arrangerar Peter en middag.



Dag 11, Tisdag 14 oktober

Cusco

Idag ger Peter en guidad tur på det lilla museet Museo de Arte Precolombiano med sina fantastiska konstskatter. Därefter besöker vi en av stadens butiker med de finaste av kläder i ull från Perus olika fyra kameldjur – Llama, Alpaca, Guanaco och Vicuna. Allt för att lära oss skillnaden om dessa djurs ull som vi hört så mycket om under vår resa i Peru. Sedan besöker vi stadens marknad Mercado de San Pedro. Här kommer vi att prova exotiska frukter som inte finns hemma, få tillfälle att köpa peruansk choklad, se brytbröd skapade som Jesusbarnet med mera.

Lunch på egen hand. De som vill samlas sedan för att besöka ett textilcenter där Peter guidar om textilier. Här arbetar man för att bevara kunskapen som kvinnorna passerat genom generationer om hur man väver och stickar.

Vi tar oss sedan till ett av världens vackraste hotell Hotel Monasterio som både har varit ett inkapalats och ett kloster för munkar i närmare 400 år. Här ska vi i kväll äta vår avskedsmiddag. Därefter finns det säkert några som vill fortsätta med en drink i den vackra baren.



Dag 12, Onsdag 15 oktober

Cusco-Lima- Amsterdam

Vid lunch lämnar vi det andinska höglandet för att flyga ner till Lima. Flyget hem går tidig kväll så vi äter gemensam lunch på en restaurang ute på flygplatsen. Efter lunch checkar vi in på flyget på väg till Amsterdam för vidare färd mot Stockholm.

Dag 13, Torsdag 16 oktober

Amsterdam – Stockholm

Under sen eftermiddag landar vi i Stockholm fyllda med nya minnen för livet från en kontinent där så mycket spännande händer just nu och samtidigt har en sådan rik historia.

RESFAKTA:

PRIS:

Preliminärt pris per person i del i dubbelrum: SEK 74,800

I resans pris ingår:

- Del i dubbelrum på 4* hotell
- Flyg med KLM i ekonomiklass Stockholm-Amsterdam-Rio
- Flyg med Latam Airlines i ekonomiklass Rio – Brasilia – Lima
- Flyg med Latam Airlines i ekonomiklass Lima – Cusco t/r
- Flyg med Air Frances i ekonomiklass Lima – Paris - Stockholm
- Alla kända flygskatter
- Frukost alla dagar
- 6 luncher
- 8 middagar
- Alla tågresor enligt program i 2:a class
- Alla besök och entréer enligt program
- Peter Wik som ciceron och guide
- Alla transfers enligt program
- Alla rundturer i privat helturistbuss enligt program
- Dricks till lokala guider
- Dricks till chaufförer
- Alla lokala skatter

Enkelrum: Kan bokas mot tillägg preliminärt pris Sek 9,900

Tillkommer:

- Måltidsdryck
- Egna privata kostnader
- Reseförsäkring

Uppgradering av flyg:

Vi hjälper er gärna om ni vill uppgradera flyget till Premium Economy eller Business Class på resan. Tillägg för detta är **dagspriser**. Det kräver efter prisuppgift omgående svar och betalning. För prisuppgift och bokning kontakta:

Anders Wennerström, Anders@relasian.com, 070 – 888 02 58

Betalningsvillkor:

Anmälningsavgift: 10,000: - per person betalas mot faktura i en icke återbetalningsbar deposition.

Anmälningsavgiften dras från slutsumman som i sin tur betalas 75 dagar innan avresa.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning mellan bekräftelse och 75 dagar innan avresa förlorar man anmälningsavgiften. Vid avbokning från 74 dagar och fram till avresa gäller 100 % betalning.

OBS: Flygskatter kan idag variera lite och kan helt plötsligt ändras och därför gäller priset ovan som ett riktpreis.

Resans pris är beräknat på minst 30 gäster. Vi reserverar oss även för prisändringar som vi ej kan råda över.

Priset ovan är beräknat på en växelkurs för dollar enligt växelkurs i okt 2024.

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring:

Det finns ju idag oftast med i hemförsäkringen men det kan vara bra att kolla vilket totalbelopp som gäller. Om inte hela beloppet täcks rekommenderar vi att ni köper en separat försäkring via ert försäkringsbolag.

Kontrollera även att er försäkring gäller vid sjukdom.

Vi rekommenderar försäkringsbolaget Gouda.

Relasian Travel & Event följer paketreselagen och har fullt ställda garantier hos Kammarkollegiet.

OBS. Vi reserverar oss för pris & programändringar utanför vår kontroll

Anders Wennerström

anders@relasian.com

070-888 02 58

Peter Wik

peter@relasian.com

070-467 42 46

Relasian Travel & Event

Hälsingegatan 14–16

113 23 Stockholm

